

(Door Dick Laning)

**ZWOLLE** - Hij zette knippies in het hek van de Amerikaanse basis in Havelterberg, samen met Kees Koning. Toen Janmaat geïnstalleerd werd als lid van de Tweede Kamer uitte hij zijn ongenoegen op het Binnenhof. AbvaKabo, FNV, Jongerenbeweging, CPN, Vredesbeweging, Chili Comité en gekleurde duiven. In 1980 zou hij dienst hebben geweigerd als hij had geweten wat hij nu weet. Staat graag op de barricade, maar nooit vooraan.

**Paul IJsbrand Kraaijer (30). Actievoerder, communist en hardrocker.**

'Er heerst actiemoeheid in Nederland', vindt hij. 'Steeds minder mensen zijn bereid actie te voeren. De maatschappij wordt steeds egoïstischer. Daar maak ik me kwaad om.'

Natuurlijk, actievoeren heeft lang niet altijd effect. Maar het geeft mij het gevoel er iets te hebben gedaan te hebben. Het is zo gemakkelijk om ergens tegen te zijn en er vervolgens niets tegen te doen. Bij de installatie van Janmaat stonden er maar driehonderd mensen op het Binnenhof. Maar iedereen is er wel tegen'.

Uiterlijk een rustige jongen. Komt verlegen over, een beetje schuchter zelfs. 'Ik weet wel hoe ik over kom. Ik verbaas heel veel mensen. Iedereen denkt dat ik zo'n rustige jongen ben. Als ik dan vertel wat ik allemaal gedaan heb zijn ze stomverbaasd.'

We houden hier ontzettend van etikettes plakken. Bij een actievoerder hoort een bepaald uiterlijk. Maar ik vind het prettig zo. Het geeft mij de gelegenheid ongestoord te werken.'

### Pindakaas

Paul volgde de Havo. Probeerde het een blauwe maandag in de journalistiek en belandde

### Bevlogen Zwollenaren

*Hun ideeën, idealen, ambities en werkzaamheden lopen ver uiteen. Niet te vergelijken bijna. Een ding hebben ze gemeen: wat ze doen, doen ze met overtuiging, met het hart. Bevlogen Zwollenaren. Het eerste interview in een serie van vijf.*

uiteindelijk bij de administratie van de strafgriffie op de arrondissementsrechtbank in Zwolle. 'Ik moest vonnissen uitwerken en beheerde de in beslag genomen spullen. In 1987 heb ik ontslag genomen. Het systeem stond me niet aan.'

Een meisje dat een pakje maandverband en een potje pindakaas had gestolen moest voorkomen, terwijl een directeur die gesjoemeld had, het kon afkopen. Dat beviel me niet.'

### Nicaragua

Toen een oude schoolvriendin hem vertelde dat ze naar Nicaragua ging veranderde zijn leven. 'Ze vertelde dat ze wel hulp konden gebruiken bij de Jongerenbeweging. Dat is uitgemond in een passie voor Nicaragua. Ik had een bijstandsuitkering en werkte op een gegeven moment fulltime voor de Jongerenbeweging. Daar heb ik me heel intensief bezighouden met het El Sol-project. Jongeren die in Nicaragua scholen bouwen. Dan rol je van het een in het ander. Je kleppen gaan vanzelf een keer open.'

Hij vertrok deze week voor het eerst naar het land waar zijn hart ligt. 'Ik voel me emotioneel erg betrokken bij de strijd die daar wordt gevoerd. Als het vliegtuig landt krijg ik vast tranen in de ogen.'

### Tastbaar

Paul Kraaijer is een vechter. Niet met woorden. Ook niet met wapens. Zijn aanwezigheid is protest. 'Ik zie alles heel realistisch. Diepzinnige discussies en filosofische beschouwingen heb ik niets aan. Het moet tastbaar zijn. Een visie hoeft je niet een hele dag over te bomen. Ik ben heel direct, ik zeg gewoon wat ik denk.' Hij woont aan de Groene-

Paul IJsbrand Kraaijer: actievoerder tussen Nicaragua en De Esteling

# Achteraan op de barricade



straat. Assendorp. Voor hem nog steeds de 'rooie buurt' van Zwolle. Toen de moskee in Assendorp een geluidsinstallatie wilde, stonden veel buurtbewoners op de achterste benen. Een tegenvaller. 'Dat had ik niet verwacht, nee. Innerlijk maak ik me daar heel kwaad om.'

### Communist

Paul werd communist. Althans, hij sloot zich aan bij de CPN. 'Het is een actiep partij. Een partij die doet wat ze zegt. Ik bekijk dat heel simpel. Bij voorbeeld op het gebied van milieu en vrede waren andere partijen me veel te matig. Ik weet wel dat de CPN een hele historie heeft, maar daar houd ik me niet zo mee bezig.'

'Ik ben er op tegen dat de CPN zichzelf heeft opgeheven. Ik zal ook geen lid worden van Groen Links. Dat is een onmogelijke combinatie. In Groningen is geloof ik nog een afscheiding van de CPN. Misschien dat ik daar lid van word. Het heeft me echt verbaasd dat de CPN zich heeft

opgeheven. Want als het er op aan komt zijn het de CPN-ers die de kar moeten trekken.'

### Vakbond

De strijd van mensen tegen onderdrukking, tegen onrecht. Dat is wat hem motiveert. 'Ik voel me erg betrokken. Ik heb altijd al voor mensen willen opkomen. Ik ben begaan met het lot van anderen. Daarom doe ik aan belangenbehartiging. Zolang ik werk ben ik al lid van een vakbond. Nu werk ik zelfs bij de FNV Bouw- en Houtbond. Administratief werk, maar het is mijn wens om op de beleidsafdeling voor internationale zaken van de FNV te komen. Vooral Spaans-talige landen spreken me aan.'

### Barricade

De actiegroepen en demonstraties waar Paul Kraaijer zijn medewerking aan verleende zijn ontelbaar. Hij ontweek klappen van de ME bij een blokkade tegen Shell en was woedend toen hij bij De Efteling zag dat levende duiven met verf waren bespoten.

● Paul Kraaijer:...'ik ben geen beroepsactivist'.

Foto Frans Paalman

'Zoiets vreet aan me. Maar ik ben zeker geen beroepsactivist. Ik ren niet van demonstratie naar demonstratie. Ik heb mijn grenzen duidelijk gesteld. Kees Koning is een fantastische man, maar om met bijlen op gevechtsvliegtuigen in te slaan gaat me veel te ver. Mensen die vaak aan acties meedoen willen nog wel eens de realiteit uit het oog verliezen.

Ik ben meer de man van persberichten schrijven, spandoeken en vlugschriften maken. Ik sta graag op de barricade, maar zeker niet vooraan.'

Deze weken kijkt hij in Nicaragua hoe de scholen erbij staan die jongeren van het El Sol-project hebben gebouwd. Het is voor het eerst dat hij het land zelf bezoekt. 'Ik heb een heel serieus plan gehad om daar te gaan wonen en werken. Dat spookt nog steeds door mijn hoofd. Misschien dat ik het nog eens doe.'